



Beleidsplan

Gereformeerde Kerk te Kockengen

2021-2026



*Deel aan uw kerk genade mee,  
geduld en eenheid, moed en vrêe.*

*Het is niet onze zaak, o Heer,  
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.*

(uit Gezang 316)

Het vorige beleidsplan liep van 2012 tot 2017 en was in grote lijnen gelijk aan het beleidsplan voor de periode 2006-2010. Als motto stonden er woorden uit Spreuken 11:14 boven: *Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val*. Tegelijk ontwikkelde de gemeente zich ook zonder wijziging van het oude of vaststelling van een nieuw plan.

In 2017 begon een commissie (Leontien van der Leeden, Mirjam Westeneng, Rianda van der Linden, Remko Wiebes en ds. Peter Zaadstra) met de voorbereidingen volgens de methode Waarderende gemeenteopbouw van het boekje *Goede wijn* (Jan Hendriks): ***Begin bij het waardevolle dat er al is. Wees daar dankbaar voor. Bouw dat uit. En maak ruimte voor allen die mee willen doen.***



Op de startzondag was er gelegenheid om briefjes in te vullen waarop gemeentelieden dat waardevolle verwoordden. In 2018 werd daarover op de wijkavonden doorgepraat en met een enquête, zowel digitaal als op papier, kon elk gemeentelid meedenken met het oog op dit plan. Na een lange pauze was eind 2019 een concept klaar voor de kerkenraad.

De bespreking ervan liet eveneens lang op zich wachten, omdat Nederland kort daarna 'op slot' ging. Tijdens de Covid19-crisis (of daardoor) is een aantal hieronder genoemde zaken al gerealiseerd.

Met dank aan de commissieleden voor het compacte en heldere beleidsplan voor 2021-2026 is de concept-versie ervan op de gemeentevergadering van 24 juni 2021 besproken. Met enkele kleine wijzigingen heeft de kerkenraad het vervolgens in zijn vergadering van 13 juli 2021 definitief vastgesteld met een geldigheid van 1 juli 2021 t/m 31 december 2026.

Jonieta de Hoop, scriba

ds. Peter Zaadstra, preses

## *Kern van ons gemeente zijn*

### *Missie en visie*

Centraal in ons geloof en kerk-zijn als Gereformeerde kerk te Kockengen staan het verzoenend sterven en de opstanding van Jezus Christus — voor ons! We zijn als gelovigen geroepen om Jezus te volgen. Hij leidt ons als gemeente én persoonlijk, door de Heilige Geest. We focussen ons op het Woord van God en de liefde die Jezus ons leerde.

Onze opdracht is:

- a. Het evangelie uitdragen
- b. Gods liefde tonen door te dienen
- c. Omzien naar elkaar

Verbonden met het belijden van het voorgeslacht willen we een gastvrije en open gemeente zijn waarin alle generaties zich welkom voelen. We verlangen naar een gemeente waarin jong en oud elkaar zien, kennen en waarderen. Een gemeente waarin we bewust leven vanuit ons geloof in de levende Heer en dat handen en voeten geven. We helpen elkaar hierin trouw te zijn en te groeien.

### *Huidige situatie*

In het voorjaar van 2018 is onder de gemeenteleden een enquête gehouden ten behoeve van het schrijven van een nieuw beleidsplan. Ook tijdens wijkavonden en in informele gesprekken zijn de meningen van de leden gepolst. Tot uiting kwam onder andere de relatieve veelkleurigheid van onze gemeente. Waar sommigen graag vasthouden aan de traditie, willen anderen nieuwe wegen inslaan. Ondanks alle verscheidenheid vinden we als gemeente onze eenheid in het Woord van God en het verlossend werk van Jezus.

Twee positieve dingen sprongen er als resultaten uit.

1. Over het algemeen ervaren wij als gemeente een persoonlijke en levende band met God.
2. Binnen onze gemeente genieten we ervan bij elkaar te zijn en samen dingen te delen, zowel op praktisch gebied als op persoonlijk en geloofsgebied. Ook dat is “omzien naar elkaar”.

Er zijn aan de andere kant ook gemeenteleden die dat “omzien naar elkaar” binnen en buiten de kerk missen. De saamhorigheid onder de (trouwe) kerkgangers ervaren zij als een drempel om eens vrijblijvend binnen te wandelen of in gesprek te gaan, al dan niet over het geloof.

## Strategie

### Kerdoelen

Om uiting te geven aan onze missie en visie willen we ons de komende jaren met name extra richten op de volgende kerndoelen:

- a. Geloofsverdieping op zondag en door de week
- b. Verbinding *naar binnen*: samen een actieve en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn én verbinding *naar buiten*: samen de dienstbare taak van de kerk in ons dorp vormgeven
- c. Pastorale zorg; omzien naar elkaar versterken
- d. Meer ruimte geven aan de jeugd / jongvolwassenen
- e. Financieel gezond blijven

### Uitwerking kerndoelen

Wat we als Gereformeerde kerk de komende jaren concreet willen gaan doen en hoe, wordt hierna in hoofdlijnen en met voorbeeldactiviteiten aangegeven.

#### a. Geloofsverdieping op zondag en door de week

Christus heeft tot zijn volgelingen gezegd: “U bent het licht van de wereld” (Matt. 5:14). Hoe geven we daar uiting aan in ons leven, ons gezin, op ons werk, op school en in ons dorp? En hoe dragen we het evangelie uit? Hoe zorgen we ervoor dat we een kanaal voor de Heilige Geest kunnen zijn? Komen tot geloof, vorming van ons geloof en verdieping van ons geloof zijn permanent speerpunt in onze gemeente, zowel op zondag als door de week. Speciale aandacht zal uitgaan naar het versterken van ieders rol en verantwoordelijkheid als christen in de samenleving. Geloven speelt zich in onze maatschappij steeds meer alleen achter de voordeur af, gelovigen ervaren een toenemende verlegenheid. Hoe kunnen we elkaar helpen dit te doorbreken?

#### Geloofsverdieping op zondag

Erediensten

De volgende punten zijn belangrijk in de kerkdienst en van daaruit voor ons gemeente-zijn:

1. verbondenheid met God en met elkaar
2. echtheid
3. kwaliteit
4. ontspanning
5. veiligheid en geborgenheid

Middelen

- Activiteiten commissie ‘Bijzondere diensten’ — gemeenteleden daarbij (ad hoc) inzetten
- In avonddiensten leer- en jeugd-/jongerendiensten afwisselen
- Inspirerende muzikale begeleiding, afwisseling orgel/piano/band/zangers
- Diversiteit in liederen en activiteit tijdens de dienst; passend bij veelkleurigheid gemeente
- Mogelijkheid tot kunnen napraten over de dienst (bijv. bij het koffiedrinken)
- Visuele ondersteuning van de dienst via de beamer, ook ’s avonds, kernpunten verkondiging op beamer

- Ruimte voor medewerking gemeenteleden aan dienst (bijv. het verzorgen van de schriftlezing) en persoonlijke inbreng
- In de verkondiging aandacht voor Bijbelse bezinning op actuele zaken, bijv. in themadiensten

### *Geloofsverdieping door de week*

---

#### Middelen

- Activiteiten 'Zendingscommissie'
- Gemeentegroepgroepen;
- Gebedsgroepen
- Bijbelstudie bijeenkomsten
- Organiseren van een activiteit

#### Extra aandacht voor:

- Belangstelling en enthousiasme tonen in de activiteiten die er zijn
- Activiteiten die dienstbaar zijn aan de samenleving

### ***b. Verbinding; samen een actieve en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn***

---

Het geloof wordt in onze gemeente op verschillende manieren beleefd. Het is belangrijk om deze verschillen in alle openheid te bespreken en te erkennen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons niet aan elkaar ergeren, dat we geen oordeel hebben over de manier waarop we onderling het geloof op verschillende manieren beleven? Hoe kunnen we elkaar hierin meer waarderen en accepteren?

#### Middelen:

- De kerkenraad is een goede afspiegeling van de gemeente
- Open dialoog in o.a. gemeentevergaderingen, wijkavonden, gemeentegroepgroepen, gebedsgroepen, commissies en clubs
- Gezamenlijke koffie-momenten na de kerkdienst, minimaal twee keer per maand
- Gezamenlijke maaltijden

#### Extra aandacht voor:

- Belangstelling tonen naar elkaar
- Elkaar actief uitnodigen voor activiteiten
- Organiseren Bijbelstudiegroep
- Contactpersonen van commissies beter communiceren
- Beam-team en YouTube uitzending
- Vergroten betrokkenheid bij en opkomst in de zondagse diensten
- Welkom heten bij binnenkomst kerk / welkomcommissie
- Onderzoek naar mogelijkheden jongeren en duo volwassene/jongere in kerkenraad
- Onderzoek naar het koppelen van jongeren met ouderen en luisteren via kerktelefoon
- Samen actuele thema's bespreken, in verkondiging en/of gesprek; bijv. rondom donorwet of klimaatverandering, om als christen een mening te vormen en daarmee aan de slag te gaan

Met de andere geloofsgemeenschappen in Kockengen zullen we ook de komende jaren formele en persoonlijke contacten onderhouden, vanuit het verlangen om de eenheid in Christus vorm te geven.

Middelen:

- Maandsluiting gezamenlijk met de Hervormde gemeente verzorgen in Woonzorgcentrum 'Overdorp'
- Week van het gebed, jaarmarkt en volkskerstzang in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie en/of Volle Evangelie gemeente

### ***c. Pastorale zorg; omzien naar elkaar versterken***

De gemeente is het lichaam van Christus waarbij ieder lid nodig is en de ander nodig heeft. Ieder lid wordt dus ingeschakeld. Pastorale zorg en omzien naar elkaar — vanuit de liefde van God — blijven speerpunten in onze gemeente. Hoewel dat pastoraat in het bijzonder een taak is voor predikant en ouderlingen, willen we ook het omzien naar elkaar, met het oog op elkaars welzijn, door alle gemeenteleden stimuleren.

Middelen:

- Regelmatig huisbezoek en/of telefonisch contact door ouderling
- Zieken- en crisispastoraat; predikant en ouderlingen bezoeken zieken en gemeenteleden in moeilijke omstandigheden. Tot het takenpakket van de predikant behoort het crisispastoraat.
- Rouwpastoraat; de predikant verzorgt op verzoek de rouwdienst en begeleidt de achterblijvenden. De ouderling ondersteunt daarbij de predikant.
- De diaconie helpt noodlijdende personen en gezinnen (in de gemeente), en draagt bij aan plaatselijke, landelijke en internationale projecten van maatschappelijke of diaconale aard. Voor inkomsten houdt zij de diaconale collectes.
- De diaconie coördineert o.a. het bezoekwerk onder zieken en ouderen, het bezorgen van de bloemen uit de kerk, de kerktelefoon, de contacten met Commissie 'Omzien naar elkaar' en onderhoudt goed contact met de 'Goed werk' winkel.
- Activiteiten commissie 'Omzien naar elkaar'
- Ouderenmiddagen organiseren
- Attentie voor ouderen > 70 jaar met Kerst en Pasen

Extra aandacht voor:

- Thematisch gerichte gemeentebijeenkomsten organiseren
- Contacten aangaan met elkaar als gemeenteleden; onder andere door bemoedigende woorden, een luisterend oor, gebedsmomenten, gezellige momenten creëren, samen lief en leed delen.
- Durven aankloppen bij diaconie, predikant, ouderlingen, mede-gemeenteleden
- Stimuleren dat namen van bijv. zieken worden doorgegeven aan kerkenraadsleden
- Stimuleren doorgeven van herstel
- Mogelijkheid bieden deelname Alpha-cursus
- Verzamelen ideeën hoe we op andere manieren van betekenis voor anderen kunnen zijn
- Koffie/inloop ochtenden

#### **d. Meer ruimte geven aan de jeugd / jongvolwassenen**

---

De gemeente heeft ook tot taak om de jeugd / jongvolwassenen aan te moedigen om Jezus te volgen en te laten groeien in geloof en in dienst aan Hem. We zien de jeugd als de toekomst van onze gemeente én als kerk van nu.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen in de voetsporen van hun ouders de weg van het geloof gaan. De keuze van jongeren om dit wel te doen is een heel bewuste, waarbij de nadruk niet ligt op het horen bij een kerk, maar veel meer op het volgen van Jezus. Dit heeft directe gevolgen voor ons gemeente zijn. We zijn blij met de radicale keuze die jongeren maken en zien tegelijk dat ze zich minder geroepen voelen om zich aan een kerk te binden.

Dit is een uitdaging voor onze manier van kerk-zijn, waar de continuïteit samengaat met het hebben van leden. Daartoe is het van groot belang dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente, zowel in de zondagse erediensten als in de activiteiten van de gemeente door de week. Daarbij willen we hen stimuleren om na te denken over hun verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de hele gemeente en haar activiteiten. Hun betrokkenheid is belangrijk — onmisbaar voor het voortbestaan en de toekomst van onze kerk als gemeente van Christus.

Middelen:

Op zondag willen we de kinderen laten merken/voelen dat ze erbij horen. Er is ruimte voor hen in de dienst. In de nevendienst gaat het om Bijbels onderwijs, maar ook over het leven met God. Door de week zijn de catechisaties er om kennis te vergroten en worden er diverse activiteiten georganiseerd om vriendschappen binnen de kerk te bevorderen, samen op te trekken en te ontdekken wat het volgen van Jezus in de praktijk betekent.

Extra aandacht voor:

- Geschikte jeugdruimte
- Kinderen / jeugd én hun ouders (twintigers, dertigers, veertigers) betrekken bij eredienst en activiteiten
- Vaardigheden jongeren benutten; bijv. bij de beamer, website, nieuwsbrief
- Belangstelling tonen door de gemeente aan kinderen/jeugd/jongvolwassenen
- Jongeren actief mee laten denken over én betrekken bij beslissingen

#### **e. Financieel gezond blijven**

---

We hebben een uitdaging om financieel gezond te blijven. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin het College van kerkrentmeesters, namens de kerkenraad, het voortouw neemt. De meerjarenbegroting geeft voldoende reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.