

Uitnodiging informatieavond

OPVANG OEKRAÏNERS?

Informatieavond over hoe jij kunt helpen



dinsdag 22 maart, 19.30

GEREFORMEERDE KERK, DREEF 1A, KOCKENGEN

Bij het zien van de beelden uit Oekraïne kun je je machteloos voelen. Het geweld, de slachtoffers, de vluchtelingen. Je bidt om vrede, maar wilt ook daadwerkelijk je verantwoordelijkheid nemen als christen en als kerk/gemeente: **Wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen?**

Sinds vorige week is een aantal broeders en zusters uit de Hervormde gemeente druk bezig om ook in Kockengen **opvang van Oekraïners** te realiseren, met alles wat daarbij hoort.

Als Gereformeerde kerk willen we graag kijken op welke manier we daaraan kunnen bijdragen. Misschien heb je ruimte om een of meer vluchtelingen op te vangen, misschien niet. Er zijn gelukkig veel meer manieren om te helpen, ook met jouw **talenten, tijd of financieel** – met het oog op de opvang of de reis.

Van harte uitgenodigd op D.V. **dinsdagavond 22 maart, om 19.30 uur**, voor een informatieavond in de Gereformeerde kerk. **Gerard den Hertog** en **Jacob van Asselt** zullen daar een presentatie geven over wat nu nodig is en welke mogelijkheden jij hebt om bij te dragen! Deze avond kun je ook via [YouTube](#) en de [website](#) mee- of terugkijken.

Nu al hulp aanbieden?

Wil je vluchtelingen opvangen, vul dan dit formulier in:

[Aanmelden opvang](#)

Wil je op een andere manier helpen, vul dan dit formulier in:

[Aanmelden activiteiten en andere hulp](#)

Verder lezen?

Uit het Nederlands Dagblad: *Vier problemen die kunnen opspelen bij het opvangen van Oekraïense vluchtelingen:*

[Artikel Jan Pieter Mostert – Stichting Gave](#)



Facebook



Instagram



YouTube



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u niewsbrief@gereformeerdekerkkockengen.nl toe aan uw adresboek.