

Morgendienst Gereformeerde kerk te Kockengen

Zondag 19 maart 2023, 10.00 uur

Vijfde lijdenszondag, heilig avondmaal



Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2, 11 en 12 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Prijs de hoogverheven HEER; Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd; Hij is trouw in eeuwigheid.
2. Hij, de grote schepper, doet wonderen in overvloed —
want zijn liefde blijft altijd; Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht, ons bevrijd en hulp gebracht —
want zijn liefde blijft altijd, Hij is trouw in eeuwigheid.
12. Ieder schepsel geeft Hij brood. Prijs Hem, Hij is goed en groot!
Want zijn liefde blijft altijd, Hij is trouw in eeuwigheid.

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Paaskaars

Zingen: Evangelische Liedbundel 362: 2 en 3

2. Lam dat de zonden draagt, Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis —
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon, onder een open hemel thuis.
3. Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt,
o vlam die ons naar Gods land geleidt,
wie lopen in uw licht,
zie, over hun gezicht, valt al de glans der eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden

Zingen (vertreklied): Weerklank 544 (mel. Psalm 134)

1. De herder is er elke dag, bij voorspoed en bij tegenslag.
Hij zorgt, als hij zijn kudde hoedt, zoals een herder zorgen moet.
2. Hij zorgt voor water, gras en rust, hij is zich van zijn taak bewust.
Wanneer een schaap is afgedwaald, dan wordt het door hem thuisgehaald.
3. De herder weert met stok en staf de vele wilde dieren af.
Ook in de diepe, donkere nacht houdt deze herder trouw de wacht.
4. De goede Herder zorgt voor jou. Volg Hem altijd en dien Hem trouw.
Lees steeds je Bijbel, elke dag, en bid, zolang je leven mag!

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Johannes 6:27-36

²⁷U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.'

²⁸Ze vroegen: 'Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?'

²⁹'Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.

³⁰Toen vroegen ze: 'Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen?' ³¹Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: "Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven".'

³²Maar Jezus zei: 'Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. ³³Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.' ³⁴'Geef ons altijd dat brood, Heer!' zeiden ze toen. ³⁵'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. ³⁶Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien.

Zingen: *U nodigt mij aan tafel (Opwekking 737)*

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag;
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer;
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij;
door de kracht van uw genade ben ik vrij (2x)!

Overdenking

'Geen honger. Nooit meer dorst'

(Johannes 6:35)

Zingen: Psalm 27: 7

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de HEER en houd u onversaagd.

Viering heilig avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Here Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld: 'In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.' Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt' (1 Korintiërs 11:23-26).

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Here en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden — om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis — om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten' (Matteüs 27:46) — opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: 'Het is volbracht' (Johannes 19:30). Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van

één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: 'Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood' (1 Korintiërs 10:17).

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Here voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal versterken en de wijn ons hart verheugt (Psalm 104:15). Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed van verootmoediging

Apostolische geloofsbelijdenis (we gaan staan)

Nodiging

Psalm 43: 3 en 4

3. Zend, HEER, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door die glans geleid,
tot uw gewijde tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereeder
ten berge van uw heiligheid,
daar mij uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt'
mij eindeloos verheugt.

Na elke tafel couplet uit Gezang 173

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Dankzegging na de maaltijd

Gemeente,
laten wij nu de Here aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft, zijn naam
met dankzegging prijzen en ieder spreke in zijn hart:

- ¹Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
- ²Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
- ³Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
- ⁴Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde,
- ⁸Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
- ⁹Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
- ¹⁰Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
- ¹¹Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.

¹²Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

¹³Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen,
van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.

Dankgebed

Kinderlied: *Vader, wij danken U* Op Toonhoogte 2015: 552

Vader, wij danken U (2×), Hemelse Vader, wij danken U.

Jezus, wij prijzen U (2×), Dierbare Heiland, wij prijzen U.

Geest Gods, wij loven U (2×), Geest van de Vader, wij loven U.

Aankondiging collecte

1. [Kerk](#) 2. [Diaconie](#)

Kinderen worden opgehaald uit crèche

Slotlied: Gezang 303: 1 en 2

1. De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

Zegen

Avondmaalscollecte

1. [Kerk](#)
2. [Diaconie](#)

