

Morgendienst Kockengen
Zondag 24 september 2023, 10.00 uur
Heilig avondmaal



Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Paaskaars

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden

Zingen (vertreklied): Opwekking 60

1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel (2×).
Wij aanbidden U, Heer, U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
2. Voor uw woord van genade, dank U wel (2×).
Heer, U maakte ons vrij, in uw kracht overwinnen wij.
O Heer, wij prijzen uw naam!
3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God (2×).
Vul ons hart voor altijd, met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
4. U bent heilig, heilig, heilig Heer (2×).
Machtig God, zie ons staan, neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
5. Maranatha, Heer Jezus, kom terug (2×).
Wij verwachten U, Heer. Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Handelingen 9:1-9

¹Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester ²met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. ³Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. ⁴Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?' ⁵Hij vroeg: 'Wie bent U, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.' ⁶Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.' ⁷De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. ⁸Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. ⁹Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

Zingen: Gezang 487: 1

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Overdenking

Zingen: Weerklank 282

1. Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw Woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.
2. Beproof mijn hart dat voor U openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.
3. De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.
4. O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Onderwijs over het avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Here Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld: 'In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.' Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij

zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.' Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt' (1 Korintiërs 11:23-26).

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Here en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden — om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis — om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten' (Matteüs 27:46) — opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: 'Het is volbracht' (Johannes 19:30). Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: 'Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood' (1 Korintiërs 10:17).

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal

voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Here voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal versterken en de wijn ons hart verheugt (*Psalm 104:15*). Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed

Geloofsbelijdenis (gelezen, staande)

Nodiging

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 (Oude Berijming)

3. Zend, HEER, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door die glans geleid,
tot uw gewijde tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van uw heiligheid,
daar mij uw gunst verbeidt.
4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt'
mij eindeloos verheugt.

Viering van het avondmaal

Na elke tafel:

couplet uit Gezang 1

1. God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

Dankzegging na de maaltijd

(Psalm 103)

Dankgebed

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 292

1. Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht.
2. Ik zal er zijn voor jou, met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.

3. Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij.
4. Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.

Collecte

1. [Kerk](#)
2. [Diaconie](#)



Kinderen worden opgehaald uit crèche

Slotlied: Weerklank 474: 1 en 3

1. Wie is als God, de hoogste Heer? Wat gaat zijn troon te boven?
Aan Hem komt toe de hoogste eer. Er rest ons niets dan loven!
Hij zetelt op ons lofgezing en scheidt muziek al eeuwenlang,
een beurtgezing van leven.
3. Wie zorgt er wonderlijk als Hij? Wiens liefde kent geen grenzen?
Hij draagt ons allen, u en mij. Wat meer kunnen wij wensen?
Want in het leven, in de dood blijkt zijn verlossing wondergroot.
Hij scheidt door Christus leven!

Zegen