

Morgendienst Kockengen  
Zondag 10 mei 2026, 10.00 uur  
Gezinsdienst & Doopdienst Fleur van der Linden



## Welkom en mededelingen

## Stil gebed

## Votum en groet

### Aanvangsliederen: *Abba, Vader en Als een hert dat verlangt naar water*

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij  
d' uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.

Als een hert, dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen;  
mijn aanbidding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel.  
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U.

## Aansteken van de paaskaars — Stenn

### Het onderwijs over de doop

Jezus Christus heeft gesproken: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (*Matteüs 28:18-20*).

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de **Vader**, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij zijn zijn kinderen en erfgenamen van zijn belofte. Zo zorgt Hij altijd voor ons.

Als wij gedoopt worden in de naam van de **Zoon**, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus

gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de **Heilige Geest**, belooft de Heilige Geest dat Hij bij ons woont en dat Hij dagelijks ons leven vernieuwt.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twifelen, want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte delen ook onze kinderen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen' (*Genesis 17:7*).

Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: 'Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen' (*Marcus 10:14-16*).

## Doopebed

## Geloofsbelijdenis (staande)

## Zingen (staande): *Goedheid van God* Opwekking 849

Ik hou van U.  
Uw genade blijft me dragen;  
dag aan dag, in de palm van uw hand.  
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

*Refrein* Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.  
Heer, ik ken U als een Vader.  
Ik ken U als een vriend.  
Ik leef met U, in de goedheid van God.

*Refrein* Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

*Bridge* Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. )  
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. )  
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer! ) 2x  
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. )

*Refrein* Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. )  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! )  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, ) 2x  
zing ik steeds van de goedheid van God. )

Ja, ik zing van de goedheid van God.

### **Doopvragen en antwoord**

#### **Geloof je**

dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus,  
zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt  
en door de kerk in haar belijdenis is samengevat,  
het enige fundament van onze redding is?

#### **Belijd je**

dat **Fleur**,

hoewel zij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel,  
in Christus geheiligd is,  
deel heeft aan Gods verbond  
en dat zij daarom behoort gedoopt te zijn?

#### **Beloof je**

met de gaven die God je heeft gegeven,  
**Fleur** voor te gaan  
op de weg van de Heer  
opdat zij haar doop leert verstaan  
en zich verbonden zal weten  
aan de gemeente van Christus?

### **Bediening van de doop**

#### **Zingen (staande): Dat 's HEREN zegen op u daal'**

3. Dat 's HEREN zegen op u daal',  
zijn gunst uit Sion u bestraal'.  
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:  
loof, loof dan aller heren HEER!

#### **Vraag aan de gemeente (staande)**

Gemeente,  
wilt u Fleur, die vandaag gedoopt is,  
dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden  
en naar uw vermogen helpen groeien in geloof  
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Antwoord: **Ja**

#### **Felicities, kinderbijbel**

#### **Kinderen naar de kindernevendienst**

#### **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**

#### **Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9, 20-25 — oma Mulder**

<sup>4</sup>Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! <sup>5</sup>Heb de HEER,  
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw

kracht. <sup>6</sup>Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. <sup>7</sup>Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. <sup>8</sup>Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. <sup>9</sup>Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

<sup>20</sup>Wanneer uw kinderen u later vragen: 'Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?', <sup>21</sup>geef dan dit antwoord: 'Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. <sup>22</sup>Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. <sup>23</sup>Maar ons leidde Hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat Hij onze voorouders onder ede had beloofd. <sup>24</sup>Daarom gebod de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou Hij ons leven sparen, zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. <sup>25</sup>Als wij voor het oog van de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.'

**Zingen: Heer, U bent altijd bij mij**

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot.  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij  
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij  
en naast mij en om mij heen, elke dag.

### Verkondiging

#### Zingen: *Fundament*

Ik bouw op Jezus, anders niet; )  
het is zijn bloed dat redding biedt. )  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x  
ik steun alleen op Jezus' Naam. )

*Refrein* Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  
toont Hij zijn liefde die mij draagt.  
Al woeden stormen om mij heen,  
mijn anker rust in Hem alleen.  
Mijn anker rust in Hem alleen!

*Refrein* Heer, U bent ons fundament. )  
Zwak wordt sterk, door al uw werk. ) 3x  
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! )

Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid!

### Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

#### Kinderlied (voorin): *Lees je bijbel, bid elke dag*

Lees je bijbel, bid elke dag,  
bid elke dag, bid elke dag.  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag (3x),  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day,  
pray every day, pray every day.  
Read your bible, pray every day, if you want to grow (3x).  
Read your bible, pray every day, if you want to grow.

Lis ta Bible, prie chaque jour,  
prie chaque jour, prie chaque jour.  
Lis ta Bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir (3x).  
Lis ta Bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir.

### Welkom nieuwe leden

#### Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

#### Collecten

1. [Kerk](#)
2. [Project 10:27](#)



## De kinderen worden uit de crèche opgehaald

### Slotlied: *De zegen van God*

*Refrein* De zegen van God wens ik jou toe, )  
weet dat Hij jou nooit verlaat. )  
De zegen van God blijft bij jou, ) 2x  
overal waar je gaat. )

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.  
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

*Refrein* De zegen van God wens ik jou toe,  
weet dat Hij jou nooit verlaat.  
De zegen van God blijft bij jou,  
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. )  
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. ) 2x

*Refrein* De zegen van God wens ik jou toe, )  
weet dat Hij jou nooit verlaat. )  
De zegen van God blijft bij jou, ) 2x  
overal waar je gaat. )

## Zegen

## Feliciteren en koffie